

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Ο νάνος πλησιάζει αθόρυβα το
κρεβάτι των παιδιών. Στέκεται εκεί
πολλή ώρα και τα κοιτάζει:
Για σκέψου να ξυπνήσουν,
θα τους μιλήσω στη γλώσσα των
νάνων, μια σιωπηλή μικρή γλώσσα
που τα παιδιά καταλαβαίνουν..."**

Astrid Lindgren, Ο νάνος δεν κοιμάται, Μάρτης



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Οι άνθρωποι δεν τον βλέπουν
ποτέ, ξέρουν όμως ότι υπάρχει.
Κάποιες φορές, όταν ξυπνούν
το πρωί, βλέπουν τα ίχνη από
τα ποδαράκια του στο χιόνι.
Κανείς όμως δεν έχει δει ακόμα
τον νάνο.**

Astrid Lindgren, Ο νάνος δεν κοιμάται, Μάρτης



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Είχε τη συνήθεια να προσεύχεται
σιωπηλά για απλά, καθημερινά
πράγματα**

Ο' Henry, Το δώρο των μάγων, Άμμος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Ο Δεκέμβριος ήταν πάντα
απασχολημένος: φώναζε τον άνεμο
να ρίξει τα τελευταία φύλλα από τα
δέντρα, φρόντιζε ν' ανάψουν τα φώτα
γιατί οι μέρες ήταν μικρές, έστελνε το
χιόνι πάνω στη γη για να σκεπαστούν
τα λουλούδια και τα χορτάρια μ'
ένα ζεστό πάπλωμα, ιδιαίτερα τις
χειμωνιάτικες παγωμένες μέρες.

Μίσα Ντάμιαν, Οι μήνες συναντήθηκαν, Κάστωρ



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Βαθιά μέσα στη γη, τα καλικαντζαράκια,
όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα,
ετοιμάζονται κι αυτά να ανέβουν επάνω
και ν' αρχίσουν τις ζαβολιές. Τους αρέσει
πολύ να πειράζουν τους ανθρώπους.
Μέσα σε μικρά καζάνια βράζουν λάδι και
σπόρους και τροχίζουν το μεγάλο πριόνι
με το οποίο όλο το χρόνο προσπαθούν να
κόψουν το δέντρο της γης.**

Γιάννης Κόντος, Τα Χριστούγεννα έρχονται, Κέδρος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Τα βράδια όλοι τους άκουγαν το Λαγό που τους διάβαζε όμορφες ιστορίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και το Γουρούνι, όση ώρα άκουγε, έπλεκε για το Βάτραχο ένα ζεστό δίχρωμο πουλόβερ. Ο Βάτραχος χαιρότανε τη φροντίδα των φίλων του. Ο χειμώνας είναι μια θαυμάσια εποχή, αν μπορείς να τον περνάς στο κρεβάτι.

Μαξ Βέλθους, *Ο Βάτραχος το Χειμώνα*, Πατάκης



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Ο Πουφ δεν καλοθυμάται.
Γι' αυτό, του αρέσει να του τα λένε πάλι.
Γιατί τότε γίνεται αληθινή η ιστορία και
δεν είναι μόνο μια θύμηση.**

Α. Α. Μιλν, Η-Γουίνι-ο – Πουφ, Νεφέλη



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Άρχισαν να περπατάνε πλάι πλάι,
μαζί, πηγαίνοντας προς τα σπίτια
τους, σκεφτικοί μες στο χρυσό
ηλιοβασίλεμα, και για πολλή ώρα δεν
μιλούσαν.**

Α. Α. Μιλν, Η-Γουίνι-ο-Πουφ, Νεφέλη



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Στα παιδιά αρέσουν παράξενα
πράγματα: να φοράνε γυαλιστερά
παπούτσια, να τρώνε μαλλί της γριάς
για πρωινό, να ακούνε κάθε βράδυ το
ίδιο παραμύθι.**

Beatrice Alemagna, *Τι θα πει «παιδί»*, Κόκκινο



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Τα παιδιά χρειάζονται ένα τρυφερό
βλέμμα. Και ένα φωτάκι δίπλα στο
κρεβάτι τους.**

Beatrice Alemagna, *Τι θα πει «παιδί»;*, Κόκκινο



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Τα παιδιά θέλουν να προσέχεις τι λένε
με τα μάτια ορθάνοιχτα.**

Beatrice Alemagna, *Τι θα πει «παιδί»*, Κόκκινο



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Ο παππούς σαν θεός διώχνει τους φόβους του.

Αλέξη Κυριτσόπουλου, Λίγο ακόμα, Ίκαρος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Σιγά σιγά ανάμεσα στα
πυροτεχνήματα ξεχώριζες γράμματα
και τα γράμματα σχημάτιζαν
ποιήματα**

Αλέξη Κυριτσόπουλου, *Βεγγαλικά...*, Ίκαρος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Η γειτονιά γέμισε από χιονάνθρωπους

Αλέξη Κυριτσόπουλου, *Οι περιπέτειες της Ρόζας, Ίκαρος*



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Το βιβλίο μπορεί να σε πάει στον
Βόρειο Πόλο, στην Ανταρκτική,
20 χιλιάδες λεύγες κάτω από τη
θάλασσα, σ' έναν δρόμο στο Λονδίνο,
στο θέατρο δίπλα σ' έναν αρλεκίνο.
Μπορεί να σε στείλει δυο χρόνια
διακοπές, να σε μάθει πώς να μιλάς με
σιωπές, να σε πάει στο φεγγάρι, σ' ένα
έρημο νησί μα και στον Άρη.

Αργυρώ Πιπίνη, Αν θες να πας ταξίδι στο φεγγάρι, Καλειδοσκόπιο



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Μια πολιτεία χτισμένη
με λέξεις, ήχους και
φαντασία.**

Jose Jorge Letria, *Αν ήμουν βιβλίο*, Καλειδοσκόπιο



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Όλη νύχτα καλπάζαμε,
ξεμακραίνοντας ολοένα
απ' την πατρίδα, όμως
εγώ ένιωθα ασφαλής
γιατί είχα οδηγό μου το
αστέρι.**

Ted Sieger, *Ο τέταρτος μάγος*, Αίσωπος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Το καραβάνι είχε χάσει
το δρόμο του και δεν
είχε χάρτη – μήπως
– μπορούσα να τους
βοηθήσω;**

Ted Sieger, *Ο τέταρτος μάγος, Αίσωπος*



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Παλιά οι περισσότεροι φίλοι μου μπορούσαν ν' ακούνε το κουδουνάκι, αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια, δεν άκουγαν τίποτα. Μια Πρωτοχρονιά, ακόμα και η Σάρα διαπίστωσε πως δεν μπορούσε ν' ακούσει πια το γλυκό του κουδούνισμα. Όμως εγώ, παρόλο που έχω τώρα μεγαλώσει, ακούω πάντα το κουδουνάκι, όπως τ' ακούνε όλοι όσοι πιστεύουν αληθινά.

Chris Van Allsburg, *Το πολικό εξπρές*, Άμμος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Όλη την ημέρα ο γιος της
καθόταν μέσα στην καλύβα
και έπλεκε μεταξύ τους λέξεις.
Και ύφαινε την μια πρόταση με
την άλλη.**

Peter Grosz, Οι τρεις Βασιλίδες, Παπαδόπουλος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Κι ο Βασίλης, που από καιρό
έβρισκε την καλύβα μικρή
για τις μεγάλες παραγράφους
του, άκουσε τα λόγια της και
έφυγε.**

Peter Grosz, *Οι τρεις Βασίληδες*, Παπαδόπουλος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



«Ποιο δρόμο θέλετε;»
ρώτησε το κοράκι. «Οι
δρόμοι είναι χιλιάδες».
«Τον δρόμο για τον
τόπο των ονείρων μας»
του απάντησε ο μικρός
Αρκούδος.

Janosch, Ο τόπος των ονείρων μας, Άγκυρα



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**«Ένα σπίτι, Αρκούδε. Ένα
θαυμάσιο, ένα πανέμορφο
σπίτι. Με καμινάδα. Είναι
το ωραιότερο σπίτι του
κόσμου, Αρκούδε.
Εδώ να μείνουμε».**

Janosch, Ο τόπος των ονείρων μας, Άγκυρα



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Να μεγαλώνεις θα πει να
βλέπεις να επιστρέφουν οι
παλιοί σου φόβοι, και να
γελάς μαζί τους.**

Ramona Badescu, *Ο Πομελό μεγαλώνει, Κόκκινο*



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Ο κόσμος ήταν γεμάτος θαύματα
και ο Νεφθαλείμ το 'χε μεράκι να
τα γράψει και να τα διαδώσει σε
όλες τις πολιτείες, τις κωμοπόλεις
και τα χωριά, πέρα ως πέρα.**

Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ, Νεφθαλείμ ο παραμυθάς, Εστία



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Κάποια στιγμή,
αφού περιπλανήθηκε ολομόναχο,
έφτασε στο σύνορο της γης.**

Ζοζέ Σαραμάγκου, Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου, Καστανιώτης



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Όποτε μετά περνούσε στο δρόμο, οι άνθρωποι έλεγαν πως ήταν το αγόρι που έφυγε από το χωριό για να πάει να κάνει κάτι πιο μεγάλο από το μπίι του και από το μπίι όλων.

Ζοζέ Σαραμάγκου, Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου, Καστανιώτης



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



Είναι τώρα τρία χρόνια που ανοίγω
τρύπες στο χώμα και βάζω μέσα
βελανίδια, είπε. Μας κάνουν εκατό
χιλιάδες μέχρι σήμερα. Από τούτες τις
εκατό χιλιάδες έχουν βγάλει βλαστό
μόνο οι είκοσι χιλιάδες. Απ' αυτές τις
είκοσι χιλιάδες μόνο οι δέκα χιλιάδες
θα γίνουν δέντρα. Οι ρίζες τους θα
βαστάνε το χώμα όταν βρέχει, οι πηγές
θα ξαναβγάλουν νερά, οι διαβάτες θα
βρίσκουν σκιά να ξαποστάσουν.

Jean Giono, Ο άνθρωπος που φύτευε δέντρα, Παπαδόπουλος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



**Πότιζε τον κήπο του κάθε πρωί - και
περίμενε, περίμενε, περίμενε... ώσπου
ένα όμορφο πρωινό ο κήπος του
παλατιού γέμισε μικρά μπουμπούκια.**

Kveta Pacofska, Ο μικρός βασιλιάς των λουλουδιών, Παπαδόπουλος



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Εργαστήριο Ευχών

Χριστούγεννα 2016



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών